



Η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μέρα μνήμης για τον πόλεμο κατά του φασισμού και του ναζισμού. Αλλά και μέρα να μάθουμε ότι στη ζωή πρέπει να παίρνουμε θέση. **Πρέπει να δίνουμε μάχες για την ελευθερία και τη δημοκρατία.** Να μην αφήνουμε το φασισμό να φουντώνει, να μην κάνουμε πως δε βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας, να μη νομίζουμε πως δε μας αφορά. Ο φασισμός για να κερδίσει στρέφεται αρχικά κατά κάποιων άλλων, κάποιων ξένων· **αλλά ο πραγματικός στόχος κάθε φασίστα είναι όσοι διαφωνούν μαζί του**· όσοι πολίτες της χώρας αυτής δεν τον αποδέχονται και χαλάνε τη φαντασίωση ότι ένα έθνος μπορεί να έχει μόνο μία άποψη.

Αν δε μιλήσουμε σήμερα για όσα φασιστικά και βίαια συμβαίνουν στη χώρα μας, αύριο δε θα έχουμε πια το δικαίωμα να μιλάμε. Σήμερα ξέρουμε ότι οι εχθροί μας βρίσκονται στις τράπεζες, πίσω από βίλες και χρήμα, σε υπουργικές καρέκλες. Αυτοί καταστρέφουν τους κόπους μιας ζωής και αυτοί έχουν συμφέρον να στρέψουν την οργή μας αλλού. Να μην τους κάνουμε τη χάρη! Να μη συμπεριφερθούμε σαν πρόβατα που ο καθένας μπορεί να μας χρησιμοποιήσει όπως θέλει! Να ανατρέψουμε ό,τι καταστρέφει το μέλλον της νέας γενιάς και τους κόπους των παλιότερων! **Να μη γίνουμε το παιχνιδάκι στα χέρια του κάθε φασίστα και μπράβου, με ή χωρίς γραβάτα!**

Βάζουμε φρένο στο φασισμό σε κάθε σχολείο και γειτονιά, συμμετέχουμε στην αντίσταση κατά της νέας υποδούλωσης του λαού στους τραπεζίτες και στα Μνημόνια



«Όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν διαμαρτυρήθηκα, γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Όταν ήρθαν για τους κομμουνιστές δεν φώναξα, γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Όταν κατεδίωξαν τους τσιγγάνους, ούτε τότε φώναξα, γιατί δεν ήμουν τσιγγάνος. Όταν έκλεισαν το στόμα των Ρωμαιοκαθολικών που αντιτάσσονταν στο φασισμό, δεν έκανα τίποτα γιατί δεν ήμουν καθολικός. Μετά ήρθαν να συλλάβουν εμένα, αλλά δεν υπήρχε πια κανείς να αντισταθεί μαζί μου».

Μπρεχτ

28η Οκτωβρίου Ο φασισμός τότε και σήμερα

Ενάντια σε ποιους πολέμησε η Ελλάδα το 1940-44;

Συνηθίζουμε να απαντάμε ενάντια «στους Ιταλούς και στους Γερμανούς». Η αλήθεια όμως είναι ότι πολεμήσαμε ενάντια στο φασισμό και στο ναζισμό. Στα δύο δίδυμα καθεστώτα που είχαν κυριαρχήσει με το ψέμα, τη βία και το φόβο. **Καθεστώτα που υπόσχονταν «μεγαλεία» και στο τέλος κατέστρεψαν τους ίδιους τους λαούς τους.** Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα πρώτα θύματα του φασισμού στην Ιταλία και του ναζισμού στη Γερμανία ήταν οι Ιταλοί και Γερμανοί δημοκράτες και αντιφασίστες πολίτες, που στάλθηκαν σε εξορίες, εκτελέστηκαν ή μετανάστευσαν για να σωθούν.

Ο φασισμός και ναζισμός ήταν προϊόντα της μεγάλης οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του '30 και των όρων που επιβλήθηκαν στη Γερμανία μετά την ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και τότε όπως και σήμερα, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν το θυμό και την απόγνωση που γεννά η φτώχεια και η ανεργία, για να στρέψουν τους πολίτες ενάντια σε άλλους ανθρώπους και όχι σε αυτούς που ευθύνονται πραγματικά για την κρίση. Ο φυλετικός ρατσισμός, το μίσος για τους γειτονικούς λαούς ή για αλλόθρησκους προστάτησαν τους πραγματικούς υπεύθυνους των δεινών του κόσμου από την οργή του. Και **έφεραν στην εξουσία καθεστώτα που βοήθησαν τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι,** με τίμημα εκατομμύρια θανάτους απλών ανθρώπων στα πεδία μάχης και στις κατεχόμενες χώρες.



Τότε

Ο ναζισμός μιας άλλης χώρας μπορεί να σου δείξει πόσο παράλογη και επικίνδυνη είναι αυτή η ιδεολογία μίσους. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στο ναζισμό. Ήταν η τρίτη στην Ευρώπη σε απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό της κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο - μετά τη Ρωσία και την Πολωνία.

Μερικά νούμερα μας δείχνουν ποιος είναι ο ναζισμός όταν εσύ είσαι το θύμα του:

Στη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής σε 42 μήνες:

- εκτελέστηκαν από τους ναζί 38.960 Έλληνες
- σκοτώθηκαν από πυρά 12.103 πολίτες
- σκοτώθηκαν σε μάχες 88.000
- θανατώθηκαν 45.000 Έλληνες και 60.000 Έλληνες που ήταν εβραίοι στο θρήσκευμα στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης
- τα θύματα από τον πόλεμο ξεπέρασαν τις 400.000
- φυλακίστηκαν 200.000
- αμέτρητες χιλιάδες πέθαναν από πείνα και ασθένειες που προκάλεσε η κατοχή των ναζί.

Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής:

- άδειασαν όλες τις αποθήκες υλικών και τροφίμων
- κατέστρεψαν το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο
- έκλεψαν τα περισσότερα οχήματα, βαγόνια, μηχανές και πλοία
- έκλεψαν τα περισσότερα ζώα (αγελάδες, άλογα κ.λπ.)
- κατέστρεψαν τη βιομηχανία
- κατέστρεψαν 100.000 σπίτια και τα περισσότερα λιμάνια και πολλά ακόμα που χρειάζεται βιβλίο για να τα γράψεις όλα...

Παρ' ό' αυτά, υπήρξαν Έλληνες που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές και σήμερα υπάρχουν Έλληνες που θαυμάζουν τους ναζί και τον Χίτλερ. Σε γιορτές μίσους της Χρυσής Αυγής ακούγονται συνθήματα τιμής για τους ταγματασφαλίτες, τους χίτες και άλλους από αυτούς που συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσβολή στο λαό μας, στο αίμα που έχυσε εξαιτίας του ναζισμού και στην ηρωική του αντίσταση, που αποτέλεσε ευρωπαϊκό υπόδειγμα.